

Taizé Οικουμενική Προσευχή | Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025 στις 8.30 μ.μ

Basilica San Gennaro ad Antignano, Via San Gennaro ad Antignano, 6 – 80134 Νάπολη

Μετατρέψτε, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι κοντά!». (Ματθαίος 3, 1-3)



Χρησιμοποιήστε το φυλλάδιο για να τραγουδήσετε μαζί

**Canon Tui amoris ignam αρ. 14**

**Ψαλμός 51 (50) | Canon | Rit. (Μακάριοι φτωχοί) αρ. 114**

Ιδού, εν ενοχή γεννήθηκα, εν αμαρτία με συνέλαβε η μητέρα μου. Αλλά εκτιμάς την ειλικρίνεια στην καρδιά μου, στο μυστικό της καρδιάς μου με διδάσκεις σοφία. **Rit.**

Στρέψε το βλέμμα σου από τις αμαρτίες μου, σβήσε όλα μου τα ελαττώματα. Δημιούργησε μέσα μου, Θεέ, καθαρή καρδιά, ανανέωσε μέσα μου ένα σταθερό πνεύμα. **Rit.**

Θα διδάξω στους επαναστάτες τους τρόπους σου και οι αμαρτωλοί θα επιστρέψουν σε σένα. **Rit.**

Κύριε, άνοιξε τα χείλη μου και άφησε το στόμα μου να διακηρύξει τον έπαινο σου. **Rit.**

**Ανάγνωση | Ματθαίος 3, 1 - 3 | Dare to Believe - Αδελφός Alois of Taizé**

**Canon | Ευλόγησε τον Κύριο (5).....ακολουθεί σιωπή**

**Παρακλητική προσευχή (Kyrie eleison)**

**Πατέρα μας**

**Preghiera conclusiva**

**Προσευχή γύρω από τον Σταυρό**

**Κανόνες | In manus tuas Pater (30) | Nada te turbe (50) | Ο Κύριος σας αποκαθιστά (153)**



Επόμενη συνάντηση Παρασκευή 11 Απριλίου 2025 στις 20.30



## Ματθαίος 3, 1-3

Εκείνες τις μέρες ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και κήρυξε στην έρημο της Ιουδαίας 2 λέγοντας: «Μετανοήστε, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι κοντά!». Στην πραγματικότητα, είναι αυτός για τον οποίο μίλησε ο προφήτης Ησαΐας όταν είπε: Φωνή ενός που φωνάζει στην έρημο: Προετοίμασε τον δρόμο του Κυρίου, κάνε τα μονοπάτια του ίσια!.

### (Dare to Believe - Αδελφός Alois of Taizé)

Αρχικά, η Σαρακοστή κατευθύνει τις σκέψεις μας προς την εικόνα της ερήμου, εκείνη στην οποία ο Ιησούς πέρασε σαράντα ημέρες μοναξιάς ή εκείνη που περπάτησε μέσα από τον λαό του Θεού για σαράντα χρόνια.

Ο αδελφός Ρότζερ αγαπούσε να θυμάται, όταν επέστρεφε σε αυτές τις εβδομάδες πριν από το Πάσχα, ότι η Σαρακοστή δεν είναι μια περίοδος λιτότητας ή θλίψης, ούτε μια περίοδος καλλιέργειας ενοχής, αλλά μια περίοδος για να τραγουδήσουμε τη χαρά της συγχώρεσης. Είδε τη Σαρακοστή σαν σαράντα μέρες για να προετοιμαστεί για να ξαναβρούμε μικρές πηγές στη ζωή μας.

Στην αρχή του Ευαγγελίου του Αγίου Ματθαίου, όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής διακηρύττει το «μετανόησε!», εννοεί «γυρίστε στον Θεό!».

### Προσευχή γύρω από τον Σταυρό

Ιησού, αγάπη πάσης αγάπης, η συμπόνια σου δεν έχει όριο. Διψάμε για εσάς, για εσάς που μας λέτε:

"Γιατί να φοβάστε; Μη φοβάστε τίποτα, εγώ είμαι εδώ".